

BELANGRIJKE DATA

Nationaal schoolontbijt	Di 3 november
Week van respect	9 t/m 13 november
Sinterklaas viering	Vrij 4 december
Inloopspreekuur CJG	11 december 08.45
Kerstviering	Do 17 december
Kerstvakantie: vrijdag 18 dec om 12.00 kinderen vrij	21 dec t/m 3 januari

Nationaal Schoolontbijt 2020

Op dinsdag 3 november doen wij mee aan het nationaal schoolontbijt. Met de groepen 1 t/m 8 zullen wij op school ontbijten. Op deze wijze willen wij extra aandacht schenken aan een gezond ontbijt! Het ontbijtpakket bestaat uitsluitend uit gezonde producten, die in nauw overleg met het Voedingscentrum zijn gekozen. De kinderen moeten hiervoor hun eigen bord, bestek en beker meenemen.

Team Wolderweide



Wegens problemen met Parro ontvangt u tijdelijk het Wolderweetje zowel via Parro als via de mail.

Beste,

Mijn naam is Julia Roskam. 18 jaar en ik woon in Lelystad. Ik zit nu in het 3e jaar van Landstede sport en bewegen, het profiel dat ik gekozen heb is SBG (sport, bewegen en gezondheid). Dit jaar loop ik stage bij GA! Harderwijk, in het beweegteam Drielanden bij Maarten van Gilst. Ik zorg voor een gezonde levensstijl bij kinderen. Dit doe ik doormiddel van pauze activiteiten en brede school (koken met Julia). Ik ben tijdens de pauzes op maandag of donderdag te vinden op de schoolpleinen, hier zal ik verschillende activiteiten aanbieden.

Julia Roskam



Van Beekweg 7
3851 LP Ermelo
info@lunchkidz.nl
www.lunchkidz.nl
06 19252270
06 33375003

Fruitdagen: Vanaf 11 nov.

Woensdag
Donderdag
vrijdag



Voor de meest actuele data kijkt u op:
www.wolderweide.nl

Vanuit de directie

Tristan is geboren!



Maandag 26 oktober is Tristan Bernard Nijenhuis geboren.

Zoon van juf Elianne en haar man Danny.

Alles gaat goed en ze zijn intens gelukkig.

Wij wensen juf Elianne en haar gezin veel geluk en gezondheid toe!

Sint Maarten

Woensdag 11 november is Sint Maarten. Dit jaar is de viering van Sint Maarten anders dan andere jaren. Zo zijn er bijvoorbeeld geen optochten toegestaan. Op school zullen wij wel met de kinderen lampionnen maken, echter willen wij met nadruk zeggen dat dit niet betekent dat wij verwachten dat de kinderen langs de deuren gaan m.b.t. de coronamaatregelen.

Wel willen wij op school aandacht schenken aan Sint Maarten.

In de regio Harderwijk, Ermelo en Putten is het wel mogelijk om met kinderen langs de deuren te gaan, als iedereen rekening houdt met de omstandigheden”, aldus de [Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland \(VNOG\)](#).

Sint Maarten in Harderwijk, Ermelo en Putten

Kinderen mogen dus wel liedjes zingen bij de deur, maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot hun publiek. De Veiligheidsregio heeft een aantal tips op een rijtje gezet om Sint Maarten in Harderwijk, Ermelo en Putten zo veilig mogelijk door te laten gaan:

- Houd voldoende afstand van mensen in de deuropening;
- Heb begrip voor mensen die de deur liever niet open doen;
- Overleg met uw kind(eren) wat te doen met niet-verpakt snoep wat ze hebben gekregen;

Zorg dat de begeleidende volwassenen (maximaal 4) te allen tijde 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Zo doe je veilig mee

Laat met een lampion of windlicht zien dat kinderen aan kunnen bellen. Geef bij de deur 1,5 meter afstand aan, bijvoorbeeld met stoepkrijt. En geef het liefst voorverpakte traktaties.

Studiedag donderdag 12 november vervalt

De studiedag van donderdag 12 november gaat niet door! Deze dag wordt ingezet als een reguliere lesdag. Alle kinderen kunnen dus gewoon naar school. In verband met de coronamaatregelen en de werkvormen die wij als school wilde inzetten, was het niet haalbaar om met 30 collega's aan de slag te gaan. Wel zal deze studiedag op een ander moment ingehaald worden. U zult tijdig op de hoogte worden gebracht op welk moment dit zal plaatsvinden.

Week van Respect (9 t/m 13 nov)

Van 9 t/m 13 november is het de week van Respect.

Een belangrijk thema waar wij als school aandacht aan willen schenken. *Op welke manier ga je met elkaar om? Wat zijn fatsoensnormen? Hoe spreek je elkaar aan? Mag je een andere mening hebben? Mag je anders zijn? Wat is respect hebben?* etc.

In alle groepen zal aandacht worden geschonken aan dit thema d.m.v. gesprekken en lesactiviteiten. Door de hele school heen willen wij hier aandacht aan schenken door elke dag je kleding aan te passen aan het thema/kleur van de dag.

Week van respect thema/kleur dag:

Maandag: Iedereen telt mee dag! Draag een kledingstuk met een getal of nummer (tip: zet met tape een nummer/getal op je shirt).

Dinsdag: Durf dus anders te zijn dag! Draag niet overeenkomende kleding: twee verschillende sokken en/of schoenen, trui/shirt verkeerd om, gekke kleding/haar etc.

School is een veilige plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Woensdag: Wereld tegen pesten dag! Draag een blauwe trui of shirt. Dag tegen het pesten! (#blue up for bullying)

Donderdag: Regenboog dag! Draag regenboogkleding of verschillende kledingstukken in verschillende kleuren. Alle mensen/kleuren mogen er zijn!

Vrijdag: Superhelden dag! Iedereen mag/kan verkleed gaan als superheld of een afbeelding van een Superheld op kledingstuk. H.E.R.O. day (Help, Encourage, Respect, Others)

Hopelijk doen zoveel mogelijk kinderen hieraan mee. Uiteraard is het geen verplichting.

Halen / brengen kinderen

De eerste week na de herfstvakantie zit er alweer op. Wij zien dat veel ouders zich houden aan de afspraken m.b.t. het halen en brengen. Fijn!

Veel kinderen blijven over tussen de middag en gemiddeld gaan ongeveer 100 kinderen naar huis. Dit zijn vooral de oudere kinderen die zelfstandig naar huis lopen of fietsen. De overige 230 kinderen blijven over.

Wel willen wij u attenderen op een aantal zaken m.b.t. halen en brengen:

Het is de bedoeling dat u uw kind haalt en/of brengt en meteen weer vertrekt.

Niet lang blijven staan voor speelafspraken. Zeker niet midden op het fietspad.

Maximaal 1 ouder komt het kind brengen of ophalen.

Zorg dat de afstand tussen volwassenen anderhalve meter is.

Parkeer de auto in de bestemde parkeervakken. Het liefst op het parkeerterrein aan de voorkant van de school.

Beste ouders,

Onze lessen levensbeschouwing gaan de komende weken over het onderwerp Boom. Bomen zijn fantastisch om in te klimmen of onder te schuilen. Bijna iedereen heeft wel herinneringen aan een boom waar je heerlijk kon spelen. Bomen zijn indrukwekkend en uitnodigend. Het is niet voor niets dat er zoveel verhalen en rituelen zijn waarin bomen een belangrijke plek hebben. In onze lessen ontdekken we dat met kinderen.

Levensboom

Er is een heel bekend plaatje van een boom in een cirkel, waarbij de takken uitwaaiëren tot de bovenste rand en de takken uitlopen naar beneden. Er zijn tekeningen en hangertjes van. Het wordt de levensboom genoemd, een symbool voor het leven zelf. De boom verbindt de hemel met de aarde, de lucht met de grond. Het is een beeld van verbinding en groei.

Dankbaarheid

Bomen geven zuurstof, vruchten en noten – veel om dankbaar voor te zijn. Er is een Joods feest, Toe Bisjvat, dat bekend staat als een nieuwjaarsfeest voor bomen. Mensen bedanken de bomen voor het leven dat ze geven. In de Japanse cultuur is de bloesem van de kersenboom een thema dat vaak terugkomt. De kersenbloesem bloeit prachtig, maar heel kort. Het staat symbool voor de pracht en kwetsbaarheid van het leven. Het Japanse kersenbloesemfeest heet Hamani matsuri.

Wijsheid

Bomen zijn een bron van en een plek voor wijsheid. Het verhaal dat daarvan voor ons misschien het bekendste voorbeeld geeft, is het verhaal uit Genesis waarin Adam en Eva een appel van de Boom van Goed en Kwaad eten. Het verhaal is op veel manieren uitgelegd, maar los daarvan is het goed na te voelen waarom het beeld van zo'n monumentale, rijzige, oude boom het symbool geworden is van wijsheid. Zo mediteerde de Boeddha volgens de overlevering 49 dagen en nachten onder het rijke bladerdak van een bodhiboom, voordat hij verlichting bereikte. In een oud Canadees verhaal vertellen Indianen elkaar dat bomen en mensen elkaar vroeger konden verstaan en hun kennis van de wereld met elkaar deelden.

Het duurt nog even, maar over een paar weken bereiden we ons alweer voor op Kerst. De boom in school brengt altijd warmte, gezelligheid en verbondenheid met zich mee en dat is elk jaar weer een feest.

Zo hopen we de komende weken weer op inspirerende levenslessen!

Boom met hart

Op een zomeravond

kerfde een jongen

een hart in mijn bast.

Zijn zakmes was bot.

Het deed behoorlijk zeer.

Een meisje stond erbij te lachen.

Er ging ook nog een pijl doorheen.

En twee voorletters.

Het gebeurde jaren geleden.

Nooit heb ik dat tweetal teruggezien.

Het hart groeide met me mee.

Ik ben er nu aan gewend.

Ik zou niet meer zonder kunnen.

Jos van Hest
